

**Triptiek 3: Hoop**

De baggermolen en de maan  
waarmee wij wadende nomaden waren  
nomaden van het nachtgewaad

De baggermolen en de maan  
ze liggen als vergeten speelgoed  
buiten de dampkring van de dag

toen wij nog nachtnomaden waren  
dreef baggermolen's monotone diepgang  
verankerd in het staren van de maan  
en wat de bagger aan het licht bracht  
werd geurlozer van maangezicht tot maangezicht

Dit was de weg van schaduwen en schaamte  
en van het tegenstaan

baggermolen maan  
instrumenten van de doortocht  
van het zwemmen naar het staan  
laten we ze achter:  
herinneringen aan het water van de droom  
dat ons de wegen van de schaduw wees  
Wij wezen terug:  
Uw shade maan is dat wij met ons woord  
in al uw sluiers slapen  
Uw shade baggermolen dat u vormloos  
evenbeelden uit ons opgroef

De schaduw die wij wierpen viel brandend van ons af  
wij werden naakte dagnomaden  
en vonden even schaamteloos elkanders adem  
als troost voor wederzijdse schoonheid:

het was genoeg om tot op deze dag te kunnen staan  
het is te weinig om vooruit te kunnen lopen

baggermolen maan  
vergeten speelgoed uit het water van de droom  
waaruit ik vaste grond wil schepen om te lopen  
ik wezen tussen boer en god  
ik boeggolf die de loopgrond wekt  
behoeder van het goud  
dat open in mijn hand ligt

Zal ik dit doen?

Onder de voeten loopt de diepste schaduw  
Ik ben dit niet vergeten  
Ik ben een brug van zon naar grond:  
Lopend de weg van de stof die ik voortbracht  
loop ik de weg van het licht dat ik werp

---

de geurende hars van het hart maakt zich los  
wordt een woelende wolk van jongwitte wol  
en duizend springlevende lammeren mijn wil  
drijf ik voor mij uit ik zal staan waar zij gaan  
zij weiden mij blatend in.

**16/17 maart 1992**

---

© Taco Sorgdrager  
website: [www.tacosorgdrager.nl](http://www.tacosorgdrager.nl)  
email: [info@tacosorgdrager.nl](mailto:info@tacosorgdrager.nl)

---